

Η ιδιόλεκτος των νέων

Η ιδιόλεκτος των νέων στη σημερινή εποχή κρίνεται συχνά από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί οι τελευταίοι πιστεύουν πως είναι απειλή για τη μητρική μας γλώσσα. Είναι όμως αλήθεια πως αυτή επηρεάζει αρνητικά τη γλώσσα μας σε τόσο μεγάλο βαθμό που την αλλοιώνει; Κάποιοι θεωρούν ότι η γλώσσα μας σιγά σιγά «θα πεθάνει» λόγω αυτής της ιδιολέκτου μας. Είναι αλήθεια αυτό;

Προσωπικά δεν πιστεύω πως η ελληνική γλώσσα διατρέχει κίνδυνο σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή η ιδιόλεκτος των νέων δε θα αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα ούτε μπορεί να την «εξαφανίσει», διότι όσο υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν μία γλώσσα αυτή θα μείνει για πάντα «ζωντανή». Επιπλέον, θεωρώ πως είναι φυσιολογικό να εισχωρούν ξένες λέξεις στην καθημερινότητά μας λόγω της παγκοσμιοποίησης και της γλωσσομάθειας. Στις μέρες μας, για να επιλεγεί κάποιος σε μια δουλειά, πρέπει να γνωρίζει άπταιστα αγγλικά. Αν όμως δεν τα κάνει εξάσκηση και δεν τα μιλάει καθόλου στην καθημερινότητά του, πώς θα μάθει καλά αγγλικά; Πώς θα περάσει τις εξετάσεις με άριστα; Γι' αυτόν τον λόγο οι νέοι δεν πρέπει να κρίνονται αυστηρά για τη χρήση ειδικότερα της αγγλικής γλώσσας.

Φυσικά υπάρχουν κάποιοι νέοι, οι οποίοι υποτιμούν τη μητρική τους γλώσσα και αυτό είναι λάθος, ειδικά επειδή η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις πλουσιότερες γλώσσες στον κόσμο. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολλούς τρόπους. Αρχικά, τα σχολεία πρέπει να κάνουν τους μαθητές να αγαπήσουν τη γλώσσα τους μέσω των λογοτεχνικών κειμένων. Επίσης, μπορούν να τους μάθουν πλούσιο λεξιλόγιο και τρόπους σωστής γλωσσικής έκφρασης. Η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων θα τροφοδοτήσουν την αγάπη προς τη γλώσσα μας. Μ' αυτούς τους τρόπους οι νέοι θα μπορούσαν να μάθουν πάρα πολλά για τον πλούτο και την ομορφιά της γλώσσας μας και έτσι, στη συνέχεια θα τη χρησιμοποιήσουν περισσότερο και μάλιστα πιο δημιουργικά.

Συμπερασματικά, η χρήση ξένων λέξεων στη καθημερινότητά μας δεν είναι απαραίτητα κάτι το κακό. Αυτό που πρέπει όλοι να προσέξουμε είναι η υποτίμηση της γλώσσας μας και η αλόγιστη χρήση των ξένων λέξεων. Στο χέρι μας είναι να διαχειριστούμε σωστά – ως άτομα και κοινωνία – αυτό το αρνητικό φαινόμενο.

Δένα Σταυρινού, A32