

Εστιάζοντας στον γλωσσικό κώδικα των νέων...

Η γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας που συνιστά ένα οποιοδήποτε σύνολο ή σύστημα τυποποιημένων συμβόλων, σημείων, ήχων ή κινήσεων. Όμως, πολλοί αναρωτιούνται πώς οι νέοι χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και αν ο συγκεκριμένος τρόπος χρήσης της είναι ο σωστός.

Οι νέοι χρησιμοποιούν τη γλώσσα με λανθασμένο τρόπο. Πρώτα απ' όλα, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει κυριαρχήσει η αγγλική γλώσσα, την οποία συναντούμε συνεχώς στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στον κινηματογράφο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η γλωσσική έκφραση των νέων και να μην αναπτύσσεται δημιουργικά ο γλωσσικός κώδικάς τους. Ένα ακόμη αρνητικός παράγοντας είναι η τηλεοπτική γλώσσα, που συναντάται στις εκπομπές νεανικού περιεχομένου και σε πληθώρα διαφημιστικών μηνυμάτων. Είναι μια γλώσσα «ατελής» και σ' αυτήν κυριαρχούν τα λογοπαίγνια, οι ξένοι γλωσσικοί όροι, τα συντακτικά λάθη, καθώς και περιορισμένο ή αμφιβόλου ποιότητας λεξιλόγιο. Τέλος, η μείωση της επαφής των νέων με τη λογοτεχνία και γενικότερα το βιβλίο είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Υπό την τυραννία της μικρής οθόνης οι νέοι απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από την ανάγνωση. Έτσι, ο γλωσσικός κώδικάς τους δεν καλλιεργείται σωστά, παραγωγικά, δημιουργικά.

Φυσικά, αυτά τα προβλήματα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αν το θελήσουμε και επιμείνουμε στην επίλυσή τους. Ένας σημαντικός παράγοντας προς την κατεύθυνση της σωστής εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας είναι η βασική επιδίωξη του σχολείου να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας σε επίπεδο γραπτής και προφορικής έκφρασης. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συνειδητή προσπάθεια από το ίδιο το άτομο, δηλαδή να συνειδητοποιήσει πως είναι απαραίτητο να καλλιεργήσει μια όσο το δυνατόν πιο άρτια γνώση και χρήση της μητρικής γλώσσας του.

Είναι κοινά παραδεχτό ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τεράστια δύναμη σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής μας. Κάθε στιγμή και με ποικίλους τρόπους επηρεάζουν τη ζωή αλλά και τον γλωσσικό κώδικα των νέων. Αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα η θετική πλευρά της δύναμής τους, θα μπορούσε να επιδιωχθεί με ποικίλους τρόπους η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων από μέρους των νέων.

Επομένως, βλέπουμε πως η γλώσσα μας είναι πολύ σημαντική, αφού αποτελεί ένα πολυδύναμο μέσο έκφρασης ιδεών. Οι νέοι συχνά χρησιμοποιούν τη γλώσσα μας με λανθασμένο τρόπο. Γι' αυτό η πολιτεία μέσω της παιδείας θα πρέπει να τους βοηθήσει να τη χρησιμοποιούν σωστά, δημιουργικά, βλέποντάς την ως διαχρονική αξία.

Ηρώ Ελισσαίου, Α32